



14. DE VERLEIDELIJKE AFSTANDBEDIENING

Max zapt

Simon zit in de zetel tv te kijken. Max komt binnen met de gele vis tussen zijn tanden. Ineens ziet Max een interessant nieuw speelgoedje liggen: de afstandsbediening!

Max laat zijn vis vallen. Hij loopt weg met de afstandsbediening in zijn muil. Daardoor 'zapt' Max en verandert hij van zender. Simon is kwaad want hij keek juist naar zijn lievelingsprogramma!

Hij springt uit de zetel en probeert de afstandsbediening af te pakken. Hij trekt en trekt maar Max laat niet los en begint te grommen. Simon huilt van kwaadheid.

Waarom gromt Max?

Max heeft in de zetel een nieuw speelgoedje gevonden. Het ruikt bijzonder interessant: naar mens! Daarom pakt Max de afstandsbediening. Hij weet absoluut niet waar het voor dient. En dus begrijpt hij het protest van Simon ook niet. Als Simon begint te trekken, gromt Max. Hij wil daarmee zeggen: 'laat los, Simon, dit ding is nu van mij'

Hoe kan je dit voorkomen?

[kids] Kinderen moeten leren dat hun hond echt niet snapt waar hij wel mag mee spelen [en ‘spelen’ betekent voor hem ‘kauwen op’] en waarmee niet. Hij heeft daar geen flauw benul van. Daarin zijn honden niet anders dan zichzelf. Herinneren ze zich nog die keer dat ze papa’s scheerschuim uitgesmeerd hadden over de badkamer? En op het behang getekend hadden met mama’s lippenstift?

Vertel hen dat honden dat – net als kinderen – moeten leren.

Leer je kind om altijd jou [of een andere volwassene] te roepen als de hond iets [af]gepakt heeft. Beloon je kind als het dat inderdaad doet.

[ouders] Straf je hond nooit als hij iets gepakt heeft. Leer hem wél om dat ding naar jou te brengen en te ruilen voor een van zijn eigen speelgoedjes. Dat is de beste manier om ruzie tussen je kinderen en je hond te vermijden.

Weet ook welke voorwerpen je hond graag wegneemt. En laat die dingen nooit rondslingeren. Zeker niet op plaatsen waar je hond ze gemakkelijk kan pakken.

[hond] Jonge honden ontdekken de wereld door dingen in hun muil te stoppen. Volwassen honden pakken dingen soms alléén maar omdat ze eraan kunnen. Iets van je hond willen afpakken is nooit een goed idee. Want een hond heeft snel door dat niemand ervan opkijkt als hij stilletjes op zijn eigen bal ligt te bijten. Maar dat hij wél veel aandacht krijgt als hij iets pakt dat eigenlijk ‘van mensen’ is. Die aandacht ziet hij als een ‘beloning’. Zeker op momenten dat hij zich verveelt. Dan wordt ‘iets afpakken’ in zijn ogen een plezierig spelletje. Bovendien hangt er dan ook nog een beloning aan vast! Ofwel leert je hond dat er daarna altijd een soort ‘competitie’ volgt. En pakt hij dingen als hij zin heeft in een krachtmeting.

Vechten om een voorwerp is altijd risicovol. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn.

Hoe zit het met jouw hond?

Hoe gedraagt jouw hond zich als hij dingen heeft gepikt? Geeft hij ze gemakkelijk weer af? Of bijt hij ze eerst kapot voor jij ze terug krijgt?

Als je hond zelden of nooit dingen wil teruggeven en gespannen, opgewonden of angstig reageert als je ‘t hem vraagt, is het verstandig hulp te zoeken bij je dierenarts.